

(Förslag till rubrik)

Äventyrare vid kaj i Norsholm

Boende i Åkerbo förrirrar sig ibland till Norsholm, trots att det ligger i Norrköping. Vi söker oss dit för att få se lite vatten och båtar, ta en glass, ett dopp, en skridskotur eller för att handla på rökeriet. I somras for en del av oss dit för att gå på teater i det gamla hyvleriet.

Många besöker också de två äventyrare som sedan 2004 arrenderar och driver ”Kapten Billes” som är både Stf-vandrarhem, café och restaurang, på kajkanten alldeles intill kanalen.

Kärlek till sjöss

”Montörer som jobbar vid fabriken i Skärblacka hör till stammisarna på vandrarhemmet nu när sommarturisterna åkt,” berättar Annica Puschl, när hon visar övervåningen i det gamla magasinet, där vandrarhemmets 12 rum nu ligger.

Annica driver verksamheten här tillsammans med sin make Josef som hon träffade på sjön, på ett kryssningsfartyg, där de båda arbetade.

De verkar båda minnas sina år på sjön med glädje och Josef har haft flera ”återfall”. Han har bland annat besökt båda polarområdena på chartrade fartyg som tar turister med genom packisen till pingvinerna i söder och isbjörnarna i norr.

”Jag och barnen flög en gång ned till Argentina och följde med till Antarktis”, säger Annica som tyckte flygresan var den största strapatsen den gången. ”36 timmar på flyg med två ganska små barn...”

Hon behöver inte avsluta meningen. Min fantasi gör resten.

Från Rio, via Österrike till Norsholm

Sina första år efter giftermålet i Rio de Janerio bodde de i Josefs hemtrakter i sydöstra Österrike. Parets båda barn är födda där och talar både tyska, engelska och svenska, något de har stor nytta av när de ibland hoppar in och hjälper till på restaurangen.

”Turisterna på kanalen kommer från hela världen och vi har stor glädje av att ha besökt så många andra länder. De blir glada när vi kan berätta att vi varit i deras hemländer,” berättar Josef.

Anledningen till att familjen Puschl till slut hamnade i Norsholm, som även om det ligger mitt i ”fjärde storstadsregionen” inte är någon världsmetropol precis, är praktisk.

”När vi flyttade till Sverige bodde vi först i Norrköping, där jag har mina föräldrar,” berättar Annica. ”Men när vi haft verksamheten här vid kanalen i ett år så flyttade vi hit. Det kändes viktigt att kunna rycka ut på kort varsel och att ha nära hem. Vi jobbar ju själva här, har ingen att lämna över ansvaret till. De dagar vi inte jobbar stänger vi.”

Glühwein och apfelstrudel

Stängt är det dock inte så många dagar på ett år eftersom vandrarhemmet är öppet året runt. Caféet och restaurangen brukar de däremot hålla stängt en månad kring jul.

”Det här är kanske inget vi rekommenderar våra barn att satsa på,” menar Josef, ”men för oss är det en livsstil.”

Etablissemangets storsäljare är Josefs österrikiska Apfelstrudel, men så här i vintertid går de varma våfflorna bra, tillsammans med äkta glühwein som inte är lika sött som glögg men som värmer gott ändå.

Den vanligaste frågan från gästerna är om det är Josef som är Kapten Bille, vilket man förstås skulle kunna tro med tanke på den välstukade smäcken. Annica berättar att den verkliga Kapten Bille var förste styrman på kanalen. Han hade tagit skepparexamen men så kom det fram att han var färgblind så han fick aldrig möjlighet att jobba som kapten.

”Det går så många skrönor om den där Bille, men allt är inte sant,” skrattar Annica och blinkar mot sin Josef.

Namn: Annica och Josef Puschl

Familj: två tonåringar

Bor: Norsholm

Intressen: Läsning, teater, simning (Annica), Matlagning, jakt (Josef)

Favoriträtter: Skaldjur (Annica), Kött, gärna vilt från egen jakt (Josef)

Drömmresor: Nya Zeeland, Alaska (Annica), ubåt till Nordpolen (Josef)

(Förslag till bildtexter)

”Vid disken” Paret Puschl – tillsammans i vått och torrt.

”Josef” Kaptenen i köket. Josef vid kastrullerna.

”Annica” Annica - en glad matros som vet hur servetter ska vikas.