

*Det bästa som skulle kunna hända...*

## **Gith Andersson**

”Det bästa som skulle kunna hända vore om var och en fick vara med och bestämma om hur den egna kommunens tillgångar och skattepengar ska användas. Då skulle människor få större förståelse för vad pengarna ska räcka till men också större tilltro till sin förmåga att påverka och mera hopp om framtiden. Vi behöver förändra vårt demokratiska system så att alla får vara med, det räcker inte längre att man har rätt att rösta vart fjärde år. Folk är inte dumma i huvudet, alla borde få vara med och bestämma. Det är det som kallas deltagande demokrati.”

Gith Andersson har tidigare jobbat många år med barn och ungdomar men håller nu på att utbilda sig till behandlings- och familjepedagog efter att en hörselskada gjort det omöjligt att fortsätta arbeta på fritidsgård. Gith är engagerad i Attacrörelsen och tycker att hon därigenom fått möjlighet att utforska de system som styr vår vardag. Hon deltar också aktivt i arbetet med ett nationellt upprop för den allmänna välfärden.

Gith är orolig för att vi kan få se olika extrema och odemokratiska rörelser växa sig starkare om ännu fler blir utan både arbete, inflytande och hopp. Samtidigt är hon övertygad om att människors energi kan ledas över i något mer konstruktivt - om bara formerna för vår demokrati medgav det. ”Det vore bra om fler engagerade sig i samhällsfrågor. Det ger resultat och stärker självkänslan. Man får klart för sig att det går att påverka och förändra. Vi är heller inte ensamma om de här problemen utan delar dem med stora delar av världen. Det finns exempel från andra länder och städer på en hur en mer direkt demokrati kan fungera. Dem borde vi lära av.”